

Lagos (Portugal) 5 februari 2021 (37.05.86 N 8.39.68 W)

Bom tarde Vrienden, Familie en Hardlopers,

Qua sociaal leven is Portugal momenteel een kopietje van Nederland: winkels, restaurants en scholen gesloten en een avondklok. Alleen voor de noodzakelijke dingen de deur uit. O ja en je mag je hond uit laten. Sh...t we hebben geen hond! Dan laten we ons zelf maar uit op wandelingen zover mogelijk het achterland in.

Echter, er is wel een klein verschilletje... de temperatuur! Overdag, met het zonnetje erbij, is het algauw T-shirt weer. Sorry hoor!

We zien op onze ontdekkingsstochten boomgaarden vol amandelbomen. Grappig, het zijn eigenlijk oud en krikkemikkig uitziende hoogstambomen. Mos op de stam en takken. Klaar voor de openhaard zou je denken!

Mooi niet, ze staan vol in bloei met wit roze bloempjes, het lijkt net een bruidssluier. Het is werkelijk een prachtig gezicht. En dat voor iemand die van zee houdt! Roep de dokter!!

Ze noemen het hier "Sneeuw van de Algarve" wat komt uit een mooie legende.



Een Moorse koning werd verliefd op een Zweeds meisje. Ze trouwden en gingen wonen in een kasteel hier vlak aan de kust. De jaren gingen voorbij en het meisje werd eigenlijk steeds somberder ondanks de weelde en het zonnige klimaat waar in ze leefde. Ze had heimwee en miste vooral de sneeuw van haar land.



Je bent Koning, stinkend rijk ... en je doet wat! Maakt niet uit!! Hij kocht honderden amandelbomen en liet ze planten rond het kasteel. In januari opende hij de vensters en zei tegen zijn geliefde, kijk: de sneeuw van de Algarve!! En ... ze leefden nog lang en gelukkig!! Snif.



Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij.

Até a vista

Carla & Han
s/v Esperanza