

Lagos (Portugal) 21 januari 2021 (37.05.86 N 8.39.68 W)

Bom tarde Vrienden, Familie en Hardlopers,

Schreef ik nog in een Esperanza mail van begin december over Lagos en Hendrik de Zeevaarder: "Een standbeeld voor die man"! Nou ... daar moet ik toch op terugkomen. Want Lagos heeft namelijk de twijfelachtige eer dat ze de eerste slavenmarkt van Europa had.

In dat prachtige oude gebouw aan de haven is nu het Slavenmuseum gevestigd met een expositie over de slavenhandelhandel en Portugal zijn rol daarin. En net voordat ook hier de lock-down inging, zijn we daar geweest.

Echter, van wat we daar zagen en lazen werden we niet vrolijk.

Toen Hendrik van zijn avontuurlijke expedities uit Noord Afrika terugkeerde bracht hij niet alleen exotische goederen mee maar ook slaven. Deze werden tewerk gesteld op landgoederen hier aan de Algarve.



In de 15 eeuw werd het overzeese Portugese koninkrijk alleen maar groter en dus ook de vraag naar arbeiders, slaven dus. En dat werd gewoon een handel. Te gek voor woorden al je er over nadenkt.



Het begon kleinschalig: bijna alle Berbers werden van de Canarische eilanden weggevoerd om op de suiker en katoenplantages te gaan werken op de Kaap Verden en Madeira.

Aan het eind van de 15^e eeuw werd Angola, een kolonie van Portugal, verplicht zijn belastingen te voldoen in slaven! Meer dan 10 duizend mensen werden per jaar uit dat land weggevoerd. Waarheen? Niemand wist het. Ze zagen hun familie en land nooit meer terug.



A
w

In 1690 werd er goud ontdekt in Brazilië... nog zo'n overzeesgebiedsdeel. De vraag naar arbeiders steeg daardoor enorm. Meer dan een half miljoen slaven!! werden er per jaar als vee naar het Caribische gebied getransporteerd. Ongelofelijk wat een aantallen.



De Fransen, Engelsen en zeker ook de Hollanders zagen deze handel ook wel zitten en gingen de competitie met Portugal aan.

In 1755 werd de slavenhandel hier verboden. Niet zozeer om humanitaire redenen maar de rijke Portugese families importeerden te veel zwarte bediendes uit Brazilië zodat er daar op de landgoederen te weinig overbleven!! Ja, stel je voor, dat kon natuurlijk niet !!

Toen we terug liepen kwamen we langs het standbeeld van Hendrik. Het is onbegrijpelijk dat deze hier nog steeds staat en nog niet van zijn sokkel is gehaald. Zeker nu we begrijpen wat hij met zijn reizen naar Afrika in gang heeft gezet! Zal ik het proberen Car?

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij.

Até a vista

Carla & Han
s/v Esperanza