

Lagos (Portugal) 9 december 2020 (37.05.86 N 8.39.68 W)

Bom tarde Vrienden, Familie en Hardlopers,

Lagos is een heerlijk stadje. Nu, in de wintermaanden, heeft het ongeveer 30 duizend inwoner, waarvan heel veel overwintersaars uit verschillende windsteken. Het is het er nu heel rustig maar in de zomermaanden komen daar makkelijk 80 duizend vakantiegangers bij.

Witte huisjes met rode daken grotendeels nog omgeven door een stadsmuur. Om ze te beschermen tegen piraten en andere schurken. En nu ligt de Espereanza er, zal je wel denken?

Er is een mix van veel verschillende bouwstijlen achtergelaten door de overheersers. De Moren zijn er het langst blijven hangen. En die waren schijnbaar gek van tegeltjes op de gevels.



Pas in de 13^e eeuw werd Lagos Portugees en werd het een belangrijke uitvalsbasis voor ontdekkingsreizen naar het Afrikaanse continent.

Met Hendrik de Zeevaarder voorop. Hij stond aan het hoofd van meerder avontuurlijke expedities. Een standbeeld voor die man!!



In de jaren 80 werd het stadje overspoeld door hippies uit Noord Europa. Tuurlijk: prachtige stranden, zon, zee, love, peace and uderstanding. En vast ook voor de heerlijke vino Verde!!

En ... eigenlijk vinden we dat die sfeer hier nog wel een beetje hangt

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij.

Até a vista

Carla & Han
s/v Esperanza