

Bom dia Vrienden, Familie en Hardlopers,

Je ziet hem overal; geborduurd op theedoeken, op petjes, van keramiek, als stop op een fles en als sleutelhanger. Je kan er niet omheen: De Portugese haan!

Hoe zit dat? Waar komt die gevederde vriend vandaan?

De legende gaat dat een eenzame pelgrim, op doorreis naar de bedevaartplaats Santiago de Compostela, aankomt in het plaatsje Barcelos om daar te overnachten.

Op die avond tijdens het lokale feestbanket werd er tafelzilver gepikt. De eenzame pelgrim werd als vreemdeling hiervan valselijk beschuldigd. Gerechtsdienaren sleepten hem naar de rechter, die op dat moment net zou beginnen met het verorberen van een vers gebraden haan.



Hevig verstoord hoort de rechter de beschuldiging aan en ondanks dat de pelgrim bij hoog en laag bleef volhouden onschuldig te zijn, veroordeelde de rechter hem tot de strop.

Op het moment dat de pelgrim werd weggesleept naar het schavot zei hij tegen de rechter: “Ik voorspel u, als bewijs van mijn onschuld, dat de haan op uw bord drie maal zal kraaien op het moment dat de strop om mijn nek wordt gelegd”.

Aangekomen op het schavot legde de beul de strop om de nek van de pelgrim en bingo, je raadt het al, de haan kraaide driemaal!! Waarop de rechter het vonnis nietig verklaarde en de pelgrim vrijspak!

De Portugese Haan is dus het symbool voor onvoorstelbaar geluk! Ik denk dat we zo'n haantje ook aan boord van de Esperanza gaan neer zetten!! Baadt het niet

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij

Até a vista

Carla & Han
s/v Esperanza