

Ilha da Culatra (Portugal) 3 september 2020 (37.01.02N 07.50.2W)

Bom dia Vrienden, Familie en Hardlopers,

We zijn in Portugal! Niks gemerkt van de grensovergang, geen corona check en gelukkig niet in quarantaine !!

We liggen voor anker bij Ilha da Culatra wat ligt in een soort Waddengebied – Ria Formosa – wat ten zuiden van de plaatsen Faro en Olhão ligt.

Culatra zou zo Vlieland kunnen zijn, heerlijk!! Het eiland is ongeveer 6 km. lang en 300 meter breed en schermt hiermee het natuurgebied af tegen de invloeden van de Atlantische oceaan. Echter, eb en vloed zijn duidelijk aanwezig. Het heeft de zelfde uitgestrekte goudgele stranden en hoge duinen.



Het dorpje heeft geen verharde straten maar hier en daar wat beton padjes en de rest is zand. De sfeer is heel relaxed. In de zomer wonen er ongeveer 1000 mensen. Maar op een zon overgoten dag, en die heb je hier best wel vaak, zijn het er zo 200 meer wanneer de ferry uit Faro aankomt!

In de hoofdstraat snuiven we een beetje een oude hippie sfeer op, als ook een andere geur onze neus binnendringt. De geur van vers gebakken *Pasteis de Nata*, Portugese custardtaartjes. De schipperse gaat haar neus achterna! Bingo, een klein bakkerswinkeltje, waar de geurende pasteitjes op de toonbank staan. Op het stoepje genieten we van onze buit, voor we verder hobbelen,

We blijven nog even.... we houden van de Wadden!!

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij

Até a vista (Tot ziens)

Carla & Han

s/v Esperanza