

Culemborg 2 september 2019 (51.57.01N 05.14.002E)

Ha die Vrienden, Familie en Hardlopers,

We noemen haar "Onze rivier". Hoe langer we haar niet hebben gezien hoe mooier ze wordt.

We hebben er weer noord en zuid van gefietst. Haar overgestoken met de pont, over de reling hangend om de typische geur van het rivierwater vermengd met de dieselwalm weer op te snuiven. Heerlijk ... wel lijken wel junkkies!!

Wat zegt tante Wikipedia over onze rivier:

Lek is een Nederlandse rivier die vanaf Wijk bij Duurstede voortzetting vormt van de Neder Rijn en zich bij Kinderdijk verenigt met de Noord: als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort.



Heb je alleen maar gefietst dan? Nee, gelukkig niet. We hebben weer zoveel vrienden en familie gezien, gesproken, gegeten, gedronken & gelachen, het was gewoon hartverwarmend. Onze NL accu is weer helemaal opgeladen. Super bedankt allemaal !!

Morgen vliegen we weer terug naar de Esperanza. En ik weet nu al dat ik met mijn neus tegen het raampje aanzit. Misschien zie ik onder me wel de Lek, 62 kilometer lang (volgens tante) met kribben en uiterwaarden. Voor altijd in ons hart. Daar horen we thuis. Daar komen we altijd weer terug !!

Tot ziens,

Carla & Han