

Cádiz (Spanje) 7 augustus 2020 (36.33.57N 06.18.42W)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

We zeilen in Noordwestelijke richting het laatste stukje Spaanse zuidkust af. Over bakboord konden we nog lang de hoge kust van Marokko zien. Maar op onze tocht naar Cádiz werd deze als het ware langzaam uitgegomd.

Cádiz ligt op een schiereiland in de Atlantische oceaan en is een bruisende havenstad. Meer dan 3.000 jaar gelden gesticht door de Feniciërs. Hiermee is het één van de oudste steden van heel Europa. En natuurlijk is Ome Columbus van hieruit diverse malen vertrokken.



De stad doet ons een beetje denken aan Havanna en Madrid. Nauwe straatjes kronkelen sloom op en neer met winkeltjes en Tapas barretjes. De boulevard en de zee zijn nooit ver weg.

En je kunt er niet omheen; de prachtige kathedraal met de gouden koepel. Het gebouw, aan het net zo mooie Plaza de la Catedral, is dé blikvanger van de stad. Ze hebben er 116 jaar aan gewerkt, maar dan heb je ook wat!

Cádiz staat ook bekend om de vele Miradores (uitkijktorens) die in de 18e eeuw overal in de stad op huizen werden gebouwd. Vanuit de torens hielden kooplui de aankomst van schepen uit Zuid-Amerika in de gaten. De Torre Tavira is de hoogste (45m boven zeeniveau) en vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de stad en de haven.

Van hieruit zou je ons morgen verder kunnen zien zeilen naar Rota!

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij!

Hasta luego,.

Carla & Han
s/v Esperanza