

Torrevejia (Spanje) 26 april 2020 (37.58.3N 00.41.2W)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

Leuk, we hebben online al twee virtuele museum rondwandelingen gemaakt! Helemaal privé met uitleg van een leuke jonge meid, tenminste dat neem ik aan, en niemand voor onze neus.

Dat bracht me op het volgende idee.

Er mag maar een persoon van boord om snel boodschappen te doen of naar een apotheek te gaan.

Nu loop ik na 6 weken lock down een leuke gevarieerde route naar de Lidl die het verst van de Esperanza aflight. Hoeveel kilometer het precies is weet ik niet maar ik doe er ongeveer 40 minuten over one way.

Er is bijna niemand op straat en de trottoirs zijn leeg. De winkels en de werkplaatsjes zijn gesloten en de rolluiken ervoor zijn naar beneden.

Normaal gesproken zie je dus nooit dat veel van die rolluiken beschilderd zijn.

Is graffiti nu kunst? Het is in ieder geval kleurrijk.



Het rolluik met het meisje op het bankje zit voor de Viswinkel die Pesca heet aan de Calle Santa Trinidad

Deze Lelijke eend, tenminste dat denk ik, staat op de toegangsdeur van een privé garage aan de Calle de La Paz.

Carla heeft een andere route maar dan naar de Mercadona met een mooi ommetje via een kiosk annex sigarenboer waar ze de krantenkoppen even leest. Mercadona is eigenlijk de AH van Spanje.



Paco doet alles wat te maken heeft met KIP!

Hij heeft ook allemaal van die kleine brommertjes rijden met met de zelfde fel gekleurde bakkies achterop.

Maar nu even niet !

En zou je iets bij Paco willen bestellen? Vergeet dan niet er +34 voor te draaien !!

Dit gezicht met heel veel ogen zag aan de Calle Del Huerto.

Bij de personeelsingang van Dr. Amor Koole - Clínica Dental Internacional Clinica.

Heeft een assistente zich uitgeleefd?

Wat zou het nu willen zeggen?

Wijst de persoon nu met zijn duim naar de enig overgebleven kies?

Kon het niet vragen want ook de tandartspraktijk van dokter Amor Koole is gesloten!!



De stand van worden aangehouden tijdens deze winkel wandelingen door de Guardia Civil is 4 – 0 voor Carla. Zij is steeds de klos. Logische, ze heeft een rok aan is een toerist! Dus vragen de agenten zich af: waar gaat dat mens heen?



Marta Andreu zit met haar muziek school aan de Plaza de Oriente.

Ook daar is het stil.



Bovenstaande twee rolluiken zitten voor de magazijningang van de winkel China House !!

In deze winkel kun je zo'n beetje alles kopen wat je in en rond je huis nodig hebt. Het is een soort combinatie van de Gamma en de Action!!

Maar ook deze Chinese winkel aan de Calle Cabalero de Rodas zit potdicht!

Maar... er is verlichting aan de horizon. Afgelopen week hoorden we op de radio dat vandaag drie kinderen tot 14 jaar begeleid door een van de ouders naar buiten mogen!! Niet verder dan 1 kilometer van hun huis!! Hoe controleer je dat?

Die helden zitten nu al bijna 6 weken binnen!!! Die klimmen tegen de muren op. Straks zien we kleuters in een boodschappen wagentje zitten te sabbelen op de handvaten?

Je snapt natuurlijk wel dat we nu naarstig op zoek gaan naar een stel van die koters!!



Twee garagedeuren aan Calle San Pascual.

Weet wat ook opvalt tijdens deze wandeling door de lege straten?

Veel meer wasknijpers op de straat dan normaal! Veel Spanjaarden doen normaal hun was buiten de deur in Lavandarias.

Maar nu moet dat gewoon thuis en de was wordt te drogen gehangen op rekjes aan de overhangende balkonnetjes ...

Ik kan het niet laten, ik raap ze steeds op!



Op zondag zijn we eigenlijk het meest aan boord gekluisterd. Normaal gaan we naar de kerk en maken in de middag een lange strand wandeling die vaak eindigt op een terras met een mooie strakke witte wijn.

Maar dat was.

De supermarkten zijn gesloten en in de hele stad zijn er maar twee apotheken open. Dus je moet echt met een heel goed verhaal aankomen om dan door de stad te lopen dwalen.

Het enige piep kleine uitje op deze dag is voor de schipperse. Een kleine wandeling naar de 24 uur winkel dichtbij de haven waar ze een stokbroodje koopt.



Het laatste stukje “kunst” is op de Calle de Orihuela. Hier zat een bromfietsen winkelen in maar het is al, zolang ik er langs kom, te huur!

Kijk, daar over het viaduct zie de Lidl al liggen. We zijn er dus bijna. Ik vond het hartstikke leuk dat je met me meegelopen bent.

En mocht je ooit nog eens een keer in Torrevieja komen? Weet je nu precies waar je de Lidl kunt vinden!!

Hasta luego,

Carla en Han
s/v Esperanza

Net gehoord op de radio: Op 2 mei mogen we weer samen hardlopen !!!! Helemaal geweldig !!!!