

San Cristobal de las Casas 4 februari 2020 (17.05 N 96.45.1W)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

Doen we nog cultureel in Meggieko? Tuurlijk: Diego Rivera!! (1886 – 1957) Toegegeven ... we hadden nog nooit van deze beste man gehoord, maar hier in Mexico is deze muralist, een legende.

Hij was een nogal een revolutionair baasje en vond dat zijn werk in dienst moest staan van het Mexicaanse volk. Om hun te laten zien via prachtige muurschilderingen waar hun roots lagen en hoe ze door de Spanjaarden gekoloniseerd zijn.

Na de revolutie kreeg hij van de minister van onderwijs de opdracht om in heel veel overheidsgebouwen muurschilderingen te maken. Diego bedingt bij die opdracht wel dat het volk zijn werk gratis mag zien. Ha, en wij dus ook!!



In het Palacio National, een regeringsgebouw waar een gedeelte van de Mexicaanse 2^e kamer is gevestigd, zien we zijn indrukwekkende schilderingen op de wanden van de enorme trapopgangen.

Er is zoveel op te zien. Maar wat steeds terug komt is de Spaanse kolonisatie en de verdrietige gevolgen ervan voor zijn Mexicaanse volk!

Mexico's cultuur is natuurlijk ook: Tequila !!

Het wordt bijna bij elke gelegenheid geschonken. *Love this country !!* Daardoor zou je wellicht de indruk krijgen dat die borrel maar een beetje gewoontjes is? Nou, mooi niet! Het is de laatste jaren eigenlijk wel een sjiek drankje geworden.

De officiële Tequila wordt maar in een paar gebieden van Mexico geproduceerd en krijgt dan een soort kwalificatie mee als van een dure Franse wijn. De Agave is het basis product voor dit sterke goedje. Er zijn maar 20 soorten agave geschikt voor het maken van Tequila en de plant moet vaak 3 a 4 jaar groeien voor ze geschikt is voor productie.



Maar dan heb je ook wat: een heerlijke borrel die minimaal 3 jaar rijpt is in een eiken vat met een alcohol percentage van meer dan 38%! Hik !!

Wel stevig aan de prijs.... 7 Euro voor een glaasje.... Ja, en dat zijn geen bedragen voor Juan met de sombrero. Die houdt het liever bij de Tequila uit het illegale circuit.

Die heb ik ook geproefd. En ik weet zeker dat onze bijboot motor er prima op zal lopen!!



En hun cultuur is helemaal: De Volkswagen kever!

Ze zijn er verschrikkelijk trots op. Hij is hier in de stad Puebla tot 30 juli 2003 geproduceerd. In elke stad waar we tot nu toe zijn geweest bepalen ze het straatbeeld en vooral als taxi's. Waar deze twee deur's, volgens mij, uitermate ongeschikt voor zijn.



Elke keer wanneer ik er een zie rijden moet ik glimlachen en flitsen mijn gedachten ver terug naar de tijd toen ik nog in de “Kattenbak” paste, de ruimte achter de achterbank. Herkenbaar?

Nu we het toch over auto's hebben er zijn er hier in de grote steden van Mexico te veel, veels te veel en ze zorgen voor een wat oranje deken van smog.

En omdat nu tegen te gaan heeft de regering het volgende bedacht. Elke dag staat er op internet, maar ook met vette letters voor op de kranten, twee cijfers. Heb je die in je kenteken? Helaas pinda kaas, dan mag je die dag niet rijden!

Maar ja, de rijken zouden de rijken niet zijn. Zij hebben meerdere auto's aangeschaft met diverse kentekens. En natuurlijk is er een levendige handel ontstaan in het vervalsen en “lenen” van kentekenplaten.

Dus dan gaan een hoop mensen met de trein? Nou nee, Er is nog een stukje treinlijn actief in het noorden van het land maar dat is uitsluitend voor de toeristen.

De rest van de 26.500 Km. lange spoorweginet van Mexico is failliet! Oorzaak: corruptie, oorlog tussen de vakbonden en de regering en de invloed van de vrachtwagen producenten.



We moesten even op stoom
komen

Maar Meggieko is
verbazingwekkend prachtig !!

Vrienden, jullie zijn weer
helemaal bij!!

Hasta luego,

Carla & Han