

Puerto San Antoni (Ibiza) 18 mei 2019 (38.58.8N 01.17.0E)

Hola Vrienden, Familie en Hardlopers,

Ibiza is een heerlijk eiland van uitersten. Aan de ene kant het massatoerisme met overdag veel, bijna lichtgevende witte Engelse gezinnen maar ook blauw van de tatoeeringen. De buggy's vol geladen met kids, bier, chips en zonnebrand.. op naar het strand! Een film op zich!!

's Avonds en 's nachts jongeren en oudere jongeren die feesten in luxe clubs tot zes uur 's morgens vroeg. Want een eiland verordening zegt: na zes uur is luide muziek verboden !!

De grootste en de beroemdste club op het eiland is *Privelege Ibiza* dat plaats biedt aan 11.000 feestgangers!! Een toegangskaartje kost gemiddeld € 60 een flesje water € 8 en meneer Arim van Buuren verdient hier met een nachtje draaien ongeveer 100.000 US Dollar!! Bent u daar nog?



Het eiland telt ongeveer 1.200 officieel ingeschreven restaurants. Dus we blijven nog even want we kunnen 3 jaar lang iedere dag ergens anders uit eten!! Bij sommige staat Macaroni *Sant Joan* op de menulijst. Deze is gekookt in water met melk, kaneel, suiker en citroen. Waardoor het meer lijkt op een soort rijstpudding dan op macaroni. Brrrrrr... echter, de schipperse vindt het heerlijk!!

Ibiza wordt niet allen overspoeld door toeristen maar ook nog eens door 150 cruiseschepen per jaar! En nu we het toch over spoelen hebben? Er zijn ontelbare kleine baaitjes met hagel witte strandjes waar je, weg van alle drukte, heerlijk met je kont in het zand kan zitten en kijken naar een bijna ononderbroken horizon waar het blauw van het zwerfwerk bijna naadloos overgaat in het blauw van de zee!

Ibiza is zo gek nog niet!!

Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij!!

Hasta luego,

Carla en Han
s/v Esperanza